

Ik heb voor jou gebeden - Oog in oog met Jezus

Lukas 22: 32a en 61a – *"Maar Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt (...) En de HEERE keerde Zich om en keek Petrus aan".*

'Ik zal voor u bidden ...' Misschien kent u de geschiedenis van Augustinus. In zijn jonge jaren wilde hij niets van God weten. Hij genoot lekker van het leven, deed alles wat God verboden had. Maar hij had een moeder. Ze liet hem gaan naar de grote stad, naar Rome, later naar Milaan. Al die tijd bad ze voor hem. 'Een kind van zoveel gebeden kan niet verloren gaan', zei de bisschop van Milaan tegen haar. En zo was het. 'Ik bid voor je ...' Dat kunnen mensen doen. Wat zijn we dan gezegend. Maar wat is het nog groter als je mag weten dat Jezus voor je bidt.

"Er gaat vannacht heel wat gebeuren", zegt Jezus. "Jullie zullen op de zeef van de satan gelegd worden. Allemaal zullen jullie op de vlucht slaan, bij Mij vandaan". Wat nu als Jezus het hierbij gelaten had? Dan waren ze aan zichzelf overgeleverd. Hoe had het dan verder gemoeten? Maar Jezus laat het daar niet bij: "Maar Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt".

Het is vooral Simon (Petrus) die bij naam wordt genoemd. Jezus wist wel wat Zijn discipel die nacht zou doen: hij zou Hem drie keer verloochenen. Wegvluchten ..., bij Jezus vandaan? Petrus kan die woorden niet verdragen: "U verlaten, nee hoor, Heere, Ik blijf bij U. Al moet ik met U de gevangenis in, al zou ik met U moeten sterven, ik zal U beslist niet verloochenen". Ja, ongetwijfeld meende hij het met heel zijn hart, maar Jezus kent hem door en door: "Petrus, Ik zeg je, voordat de haan gekraaid zal hebben, heb je al drie keer gezegd dat je Mij niet kent". U weet het: de woorden van Jezus zijn letterlijk in vervulling gegaan. Petrus is erbij als Zijn Meester verhoord wordt, geslagen, bespot. Ja, wat hij dan ook gedaan heeft, hij is er toch maar ... Waar zijn de anderen? Laten we eens bij hem gaan staan. Bij het haardvuur, wordt hij herkend (waarschijnlijk door zijn optreden die nacht). Petrus is de kluts helemaal kwijt. Hij durft er niet voor uit te komen dat hij bij Jezus hoort. Stel je voor dat ze hem ook gevangen zullen nemen, of dat hij ook zal sterven ... Drie keer zegt hij het: "NEE, ik ken Hem niet! Waar heb je het over"? En dan die haan. Dan het besef: 'Het is over en uit, o nee, ik heb Hem toch afgedankt. Jezus had gelijk. Dit komt nooit meer goed'.

Het kan zomaar zijn dat zich herkent in deze wanhopige discipel. Wat nu? Kijk naar Jezus ... Hij heeft het allemaal gehoord. Ja, wat een pijn voor Jezus, zwaarder dan al die slagen waarmee ze Hem sloegen en de spot waarmee ze Hem hoonden. Staat u nog naast Petrus? Hoe is het uw liefde voor de Heere Jezus? Vraag je je soms ook af hoe het ooit goed moet komen? Kijk ... Vers 61: "En de Heere keerde Zich om en keek Petrus aan". Ik vind dat zo'n diepe tekst. De Goede Herder ziet en hoort Zijn schaapje afdwalen, maar Hij verliest hem geen moment uit het oog. Als de haan kraait, en Petrus beseft wat hij gedaan heeft, draait hij zich om, en dan ..., dan staat hij oog in oog met Jezus ...

Ogen, wat kunnen ze allemaal niet zeggen? Ze kunnen stralen, verdrietig staan, in zichzelf gekeerd, boos, liefdevol, vermanend, hopeloos ... In Petrus' ogen heeft wanhoop gestaan. Maar in Jezus' ogen dan? Ze lijken te zeggen: 'Jongen, wat heb je nu gedaan, een slag in Mijn gezicht'. Maar, ik zie er ook nog wat anders in, woorden die al eerder klonken: "Maar Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt". Ik. Ik ben er. Ik laat nooit los waar Mijn hand aan begon. Ogen van ontferming, ogen die redden, ogen waarin we lezen: 'Jongen, je bent en blijft van Mij'.

En u, ook in oog in oog met Jezus, wat ziet u? Ja, ik begrijp best dat de liefde voor Jezus misschien deuken heeft opgelopen door de gebrokenheid van het leven: ziekte, pijn, eenzaamheid, mensen die sterven: 'Ik hoor Hem niet, ik zie Hem niet'. Dan zeg ik u: Jezus ziet u wel! "En de Heere keerde Zich om en keek Petrus aan". Hij ziet ons, echt waar, 2 Kron.16:9: "Gods ogen doorlopen de gehele aarde, om krachtig nabij te zijn, degene wiens hart naar Hem uitgaat". God speurt de aarde af. Hij weet u te vinden, in uw lijden, in uw ongeloof, in uw vragen, in uw zonden. Zijn oog zal op u zijn!

Petrus gaat de nacht in. Huilend. O, als Jezus toch eens niet voor hem gebeden had ... Maar gelukkig: Hij heeft het gedaan, en doet het nog steeds aan Vaders rechterhand. Zing daarom maar mee: "Dank, mijn Heiland, voor Uw lijden, voor Uw bittere en bange nood, ja, voor Uw heilig, BIDDEND STRIJDEN, voor Uw trouw tot in de dood, voor de wonden U geslagen, voor het kruis door U gedragen. Duizend, duizendmaal o Heer, zij U daarvoor dank en eer". Amen

Ds. Van den Noort

Kerkdiensten

Zondag 8 maart 2020

Grote Kerk

9.30 uur ds. J.H. Lammers

18.30 uur ds. E. van den Noort

Opstandingskerk

9.30 uur ds. M. Messemaker

16.30 uur ds. E. van den Noort

Collecten

1. Trans World Radio
2. kerkbeheer
3. plaatselijk jeugdwerk

Woensdag 11 maart 2020

Biddag voor gewas en arbeid

Grote Kerk

14:30 uur ds J.H. Lammers

19:30 uur ds M. Messemaker

Collecten

1. HSN/Nkhoma Primaryschool (middag)
Diaconie (avond)
2. Pastorale arbeid
3. kerkbeheer

Zondag 15 maart 2020

Grote kerk

9.30 uur ds. E. van den Noort

18.30 uur ds. M. Messemaker

Opstandingskerk

9.30 uur ds. J.H. Lammers

16.30 uur ds. M. Messemaker

Collecten

1. Stichting De Ontmoeting
2. energiekosten kerkelijke gebouwen
3. instandhouding predikantsplaatsen

Bij de collecten:

Eerste collecte 15-03-20: Stichting De Ontmoeting.

Het aantal daklozen in Nederland is enorm gestegen. In de afgelopen 10 jaar is dit aantal zelfs verdubbeld. Dit zijn niet alleen mensen die daadwerkelijk buiten slapen, maar ook mensen die bij vrienden of familie in huis op de bank slapen. De buitenslapers slapen op straat, op een bankje in het park of onder een viaduct. Met name het aantal bankslapers neemt toe. Ze hebben geen plek waar ze zich veilig voelen en zwerven vaak van adres naar adres. Daarbij komt dat er grote woningnood is, waardoor mensen ook niet gemakkelijk door kunnen stromen vanuit de nachtopvang naar een eigen woning. Daarom is de nachtopvang overvol. De veldwerkers van Ontmoeting zijn dagelijks op straat te vinden. Ze komen hier mensen tegen die onder slechte omstandigheden op straat slapen. Deze mensen willen we zo goed mogelijk helpen en hen toe leiden naar de juiste vorm van zorg.

Juist als mensen alles zijn kwijtgeraakt, hebben zij behoefte aan de meest noodzakelijke dingen, zoals eten, drinken, douchen en een plek waar je welkom bent. Hier-voor kan men terecht op onze inloop-locaties. Daar

worden dak- en thuislozen voorzien van hun primaire dagelijkse levensbehoeften. Belangrijk is dat bezoekers zich er thuis kunnen en mogen voelen. We hopen dat u ruimhartig het werk van stichting Ontmoeting wilt steunen door komende zondag uw bijdrage te geven tijdens de collecte.

Biddagcollecte

Woensdag 11 maart 2020 is het Biddag voor gewas en arbeid. Bidden is uiteraard niet iets dat zich beperkt tot deze dag, het mag onderdeel zijn van ons dagelijks leven. Toch is het goed om in de dienst nog eens apart stil te staan bij de afhankelijkheid van de zegen van God op ons werk en ons leven. In de dienst wordt ook de bekende biddagcollecte gehouden. Deze collecte vormt samen met de dankdagcollecte een belangrijke bron van inkomsten. Wij bevelen deze collecte dan ook van harte bij u aan. Zondag wordt bij het verlaten van de kerk een enveloppe uitgedeeld, dat gebruikt kan worden voor de biddagcollecte. Ook is het mogelijk uw/jouw bedrage over te maken op bankrekeningnummer NL24ABNA0477742297 ten name van Hervormde Gemeente Nijkerk onder vermelding van biddag 2020.

Boni boodschappenpakket.

We mochten als diakenen 32 gezinnen verrassen met een mooi boodschappenpakket. Dat is een mooie en dankbare taak. Zeker wanneer je de verbaasde, blijde en soms ontroerende reacties ziet. We willen iedereen hartelijk bedanken! Vriendelijke groeten Jan de Greef

Bij de diensten

Zondag 8 maart 2020

EHBO-dienst

Grote Kerk

Ochtend

J. v/d Kamp

Avond

R. Koppejan

Opstandingskerk

Ochtend

H. Florijn

Middag

S. de Wit

Kinderoppas

Grote kerk

Gysella Lozeman, Aaltje Klaver*, Myrthe van de Ketterij, Rachel Stolk

Opstandingskerk

Ochtend

Maaïke van Bloemendaal

Henriëtte Brouwer*

Noa van de Bor

Tijs van Steeg

Middag

Geerdine Torsius

Elisabeth van Davelaar

Kerkauto de Voorde

R. Vreekamp, T. v/d Bor

Woensdag 11 maart Biddag voor gewas en arbeid

EHBO-dienst

Grote Kerk

middag

R. Florijn

Avond

W. v/d Poll

Opstandingskerk

Ochtend

Middag

Kinderoppas

Grote kerk

Dirrianne Klop, Aline Hannessen*, Willemijn van Roshum, Riëtte Prins

Zondag 15 maart 2020

EHBO-dienst

Grote Kerk

Ochtend	Avond	Opstandingskerk Ochtend	Middag
J.v.Dasselaar	A. van Laar	A. Bouman	H. Florijn

Kinderoppas

Grote kerk

Marieke Oskam, Marleen van Putten, Lianne Goudswaard, Mattanja Teekens

Opstandingskerk

Ochtend	Middag
Silvia Buijtenhuis Rinske van Doornik* Naomi van Leuven Sofia van Roshum	Marieke Vonk Mirthe Bouman

Kerkauto de Voorde

J. Huizinga, J. Ham

Maandag 16/3 Vrouwenvereniging Noadja

Opstandingskerk, 19.45 uur. Bijbelstudie 10 uit de herv. vrouw van maart. Na de pauze gaan we creatief aan de gang.

Maandag 16/3 BijbelGespreksVereniging

20:00 uur – Opstandingskerk. Het thema van de Bijbelstudie is 'verwachten'.

Woensdag 18/3 Gebedskring

19.30 uur in 't Gasthuus

Donderdag 19/3 Vrouwenkring Tabitha

We behandelen bijbelstudie 9 uit de herv. vrouw van februari. Inloop 19.45 koffie/thee.

Donderdag 19/3 Bijbellesing

19:45 uur Opstandingskerk

Vrijdag 20/3 Opening Kerkelijk Centrum

16:00-21:00 uur Zijdevlinder 180

Voor aankondiging:

maandag 6/4, dinsdag 7/4 en woensdag 8/4

19:00 uur Grote Kerk – bijeenkomsten Stille Week voor Pasen

Agenda

Dinsdag 3/3 Vrouwenvereniging Lydia.

Aanvang 19.45 uur. Bijbelstudie 8 uit januari nummer: jagen naar de waarheid en reinheid. Gedicht: Eefje de Greef.

Zaterdag 7/3 Potgrondactie St. COEN

9:00 uur Opstandingskerk

Zondag 8/3 zondagsschool

Leren:

Bovenbouw: Tekst: Psalm 73:26/ Psalm 89:7

Middenbouw: Tekst: Matthëus 13:30b / Psalm 126:3

Onderbouw: Tekst: Matthëus 8:13b/ Psalm 107:22

Dinsdag 10/3 Vrouwenvereniging Lydia

Aanvang 19.45 uur. Bijbelstudie 9 uit februari nummer: Vasthouden aan het Woord. Gedicht; Dicky Vreekamp

Dinsdag 10/3 Mannenver. "Schrift en Belijdenis"

19.45 uur Locatie; Opstandingskerk

Woensdag 11/3 Gebedskring

9.00 uur in 't Gasthuus

Zaterdag 14/3 Passieconcert Nijkerk

20:00 uur Grote Kerk

Zondag 15/3 zondagsschool

Leren:

Bovenbouw: Tekst: Romeinen 5:8 / Psalm 22:3

Middenbouw: Tekst: Matthëus 20:16 / Psalm 98:4a

Onderbouw: Tekst: Markus 5:36b / Psalm 30:8a

Algemene Kerkenraad

Op 18 februari heeft de Algemene Kerkenraad (AK) vergaderd. Ds. Messemaker las uit Filippienzen 2 vers 1 t/m 11 en hield hierover een korte meditatie met als kernpunt: De oproep tot nederigheid, eensgezindheid en liefde. In vers 5 staat: 'Laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was'. Christus heeft hiervoor de weg door de diepte gebaad. Hierna zongen we een psalm en ging hij voor in gebed. Bij de vaststelling van de notulen van de vorige vergadering is na gesproken over de handoplegging bij de bevestiging van ambtsdragers. De toelichting op de kerkorde geeft aan dat alleen nieuwe ambtsdragers worden bevestigd met handoplegging. Bij ambtsdragers waar sprake is van een verlenging van de termijn zal dit niet plaatsvinden. Aldus heeft het ook op j.l. zondag 5 januari plaatsgevonden. In het vorig kerknieuws is geïnformeerd over het aftreden van de preses en de scribe van de AK. Over de verdere gang van zaken is het volgende te melden. Op 3 maart is er een bespreking met de visitatoren geweest waarin nader is ingegaan op het visitatierapport. Belangrijk was om helder te krijgen hoe de visitatoren tot hun rapportage zijn gekomen. Daarom hebben zij het rapport verder toegevoegd. Ook was er gelegenheid om vragen te stellen. Tenslotte is op de vergadering van 18 februari gesproken over de vacatures in het moderamen van de AK. Besloten is om tot een voorlopige invulling van deze vacatures te komen. Ds. Messemaker zal vanuit zijn huidige functie van assessor voorlopig preses ad interim zijn. Broeder A. Morren is vanuit wijkkerkenraad 1 afgevaardigd naar de AK en bereid gevonden toe te treden tot het moderamen van de AK en werd bij acclamatie verkozen. Hij wordt voorlopig scribe ad interim. De komende tijd zal nagedacht worden over een definitieve invulling van de vacatures. Nadat er nog een psalm gezongen werd, sloot ds. Messemaker sloot met gebed de vergadering.

Kerkrentmeesters

Opening kerkelijk centrum "De Verbinding"

Het college van kerkrentmeester is dankbaar, dat na vele jaren van intensief (voor)overleg met tal van partijen nu dan eindelijk het kerkelijk centrum "De Verbinding" aan de Zijdevlinder in de wijk Corlaer is gerealiseerd. Als college van kerkrentmeesters zijn wij met erg blij met dit fraaie gerealiseerde kerkelijk centrum.

Wij hopen dat de diverse te organiseren kerkelijke activiteiten in het centrum enerzijds mag bijdragen in het versterken van de verbinding tussen kerk en gemeente en dat anderzijds het centrum de verbinding met en tot onze God vergroot. Wij danken Hem voor dit grote geschenk dat wij van Hem middels een ontvangen legaat mochten ontvangen.

Op vrijdag 20 maart 2020 worden de gemeenteleden en andere belangstellenden in de gelegenheid gesteld om van 16.00 uur tot 21.00 uur onder het genot van een hapje en drankje het centrum te komen bekijken. Jong als oud is van harte welkom. Uw/jouw komst stellen wij zeer op prijs.

Over het beheer en telefoonnummer van het kerkelijk centrum volgt in het volgende Kerknieuws meer informatie.

Gemeentenieuws

Opbrengst collecten

Zondag 19 februari 2020

1. mannenvereniging	€ 67,50
2. kerkbeheer	€ 46,45

Zondag 23 februari 2020

1. De Herberg	€ 925,07
2. kerkbeheer	€ 831,91
3. onderhoud gebouwen	€ 851,85

Zondag 1 maart 2020

1. Stichting De Voorde	€ 1.135,90
2. kerkbeheer	€ 1.003,88
3. onderhoud gebouwen	€ 968,50

Verjaardagsfonds

Periode	01-02 t/m 14-02
Aantal	43
Bedrag	€ 435,50

Kerkelijk bureau gesloten

Van donderdag 12 maart t/m vrijdag 27 maart is het kerkelijk bureau gesloten. Houd u/jij hiermee rekening met de aanschaf van collectebonnen (ook via internet!) **Maandagavond 16 maart** is het kerkelijk bureau **wél** geopend.

Belijdeniscatechisanten

Op zondag 22 maart hopen 16 jongeren belijdenis van hun geloof af te leggen. Wat bijzonder. In het afgelopen seizoen hebben we de Apostolische Geloofsbelijdenis artikel na artikel doorgenomen. Zo ging het onder andere over:

- schepping (en de vragen rondom evolutie)
- over de zonde en de grote gevolgen daarvan

- over de komst van de Zoon (Zijn vernedering en Zijn verhoging)
- over het werk van de Heilige Geest (de vrucht van de Geest en de gaven van de Geest)
- over de kerk en de sacramenten (Heilige Doop en Heilig Avondmaal)
- over de relatie Joden-heidenen
- over de laatste dingen (eindtijd, antichrist, tekenen der tijden, wederkomst).

Al met al heel leerzaam. En naarmate het seizoen vorderde, kwamen de gesprekken ook wat meer op gang. We zien in elk geval terug op gouden momenten in de (kerk)zaal van de Opstandingskerk. En we zien ook uit naar het moment dat jullie jullie JA-woord voor God en de gemeente mogen uitspreken. Daarin mogen jullie je – zoals de Hebréeënschrijver ons voorhoudt – omringd weten door een wolk van getuigen. Velen zijn jullie dus al voorgegaan. En zij moedigen jullie aan om het vol te houden tot het einde. Want ongetwijfeld zal je struikelen (welkom in de strijd), maar dan mag je weer gaan staan, weer lopen. Ja, aangemoedigd door die wolk van getuigen, maar "houdt je oog vooral gericht op Jezus, de Leidsman en Voleinder van het geloof. Hij heeft, om de vreugde die Hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen en de schande veracht en zit nu aan de rechterhand van de troon van God"! Om te bidden. Om jouw naam te noemen. Wij noemen hier ook jullie namen (zodat de gemeente voor jullie kan bidden). Van harte de zegen van de HEERE toegebeden! *Ds. Van den Noort*

Benjamin (Abel Benjamin) Blankesteyn V Speykstraat 12

Matthias (Teunis Johannes) Blankesteyn Kerkstraat 12

Maaïke (Maaïke)v.Bloemendaal Van Oldenbarneveltstr 24

Elisabeth (Elisabeth) van Davelaar Watergoorweg 91

Jos (Jos) de Lange p/a Bloemendaalseweg 21

Herlinda (Hermine Aleida) Torsius Bloemendaalseweg 21

Jeanine (Jannie Williene) Lokhorst Erkem.pad 5 Zeewolde

Peter (Pieter Jacobus Johannes) du Mortier Reling 101

Jacco (Jacob) Prins Douwencamp 18

Arjan (Adriaan Jacob Cornelis) de Regt p/a Havenstr. 31

Jacolie (Janneke Carolina) Blom Havenstraat 31

Diederieke (Diederieke Janine) Timmerarends Havikenhof 60

Justus (Justus) Trommel Van Rensselaerstraat 2

Eva (Evertje) de Greef Kleine Vos 7

Walther (Albert Willem) de Vos p/a Dagpauwoog 11

Elianne (Aleida Johanna) Teekens Dagpauwoog 11

De Alpha Cursus

De Alpha Cursus: misschien klinkt het voor u bekend, misschien helemaal niet. Alpha is een internationale organisatie die mensen op een laagdrempelige manier met het geloof laat kennismaken. In Nederland wordt deze cursus in heel veel kerken gegeven, maar ook op studentenverenigingen, in de gevangenis en in verzorgingstehuizen. In Nijkerk kunt u de spandoeken van Alpha ook al wel eens gezien hebben. Momenteel werken er al een aantal kerken samen aan Alpha Nijkerk. Als Missionair Team zijn wij ons aan het verdiepen wat wij als kerk kunnen bijdragen aan Alpha Nijkerk. Het lijkt een mooie aansluiting te zijn op het Focus Traject. Niet alleen anderen bereiken met het Evangelie, maar ook zelf eerst terug naar de Bron. Gedurende zo'n 10 bijeenkomsten worden alle deelnemers uitgenodigd om met elkaar het gesprek aan te gaan over de basisprincipes van het christelijk geloof. Voor niet-christenen misschien een eerste kennismaking, maar ook voor veel christenen is de cursus al van grote waarde geweest. Mocht u interesse hebben om deel te nemen bij een volgende cursus, of lijkt het u mooi om een Alpha-Cursus te leiden, houdt het Kerknieuws dan goed in de gaten. We houden u op de hoogte! Het Missionair Team

Vooraankondiging - Op weg naar Pasen

Net als in de voorgaande jaren organiseren de predikanten van de Fontein, de Grote-/Opstandingskerk, de Kandelaar, de Kruiskerk en de Levensbron bijeenkomsten in de week voor Pasen. Als christenen uit Nijkerkse kerken mogen we in de lijdenstijd samenkomen om gezamenlijk bepaald te worden bij alles wat er over Hem geschreven is. Bij alles wat Hij moest volbrengen. Bij alles waarmee wij schuldig staan voor Gods aangezicht. Deze bijeenkomsten worden echter niet alleen voor de kerken, maar ook voor de stad georganiseerd. Het mag onze hoop en ons gebed zijn dat het verzoenend lijden en sterven van de Heere Jezus Christus ons aan Hem en aan elkaar verbindt. De bijeenkomsten zijn op maandag 6, dinsdag 7 en woensdag 8 april in de Grote Kerk (Holkerstraat 1, Nijkerk). Tijdens deze bijeenkomsten staat het Woord centraal en is er ruimte voor zang, gebed, een overdenking en stilte. De deuren van de kerk zijn open om 18.30 en de bijeenkomst duurt van 19.00 tot circa 19.30. De predikanten van de Fontein, de Grote-/Opstandingskerk en de Levensbron zullen dit jaar in een viering voorgaan. Iedereen van harte welkom. *Ds. Lammers*

Bijbellezingen (6)

Op donderdag 19 maart hopen we voor de zesde keer bijeen te komen in de Opstandingskerk voor de Bijbellezing. Dat zal dan tevens de laatste keer zijn in dit winterseizoen. Gideon heeft een geweldige overwinning behaald. Opnieuw heeft de Heere zijn volk genade bewezen. Hij gaf de legers van de Midianieten in de hand van Gideon. Krijgt de Heere daarvoor nu ook de eer? Dat zou je toch verwachten... Maar het gaat anders. Moeten we niet zeggen: Gideon is een mens als wij... We lezen Richter 8 vanaf vers 22. 'Een triest einde'. Toch lezen we de naam Gideon opnieuw in Hebreëen 11 : 32. Allen weer hartelijk welkom om 19.45 uur in de Opstandingskerk.

Ds. J. de Jong

---❤️save the date❤�---

Je kan je nog steeds opgeven voor de avond van 27 maart! #man/vrouw#samenzijn#huwelijk#gezellige-avond#bouwen#eten#workshop deblommetjes@kpnmail.nl Er zijn al veel aanmeldingen (20 stellen)! Leuk als jullie er ook bij zijn!

Dinsdag 10/03 Mannenver. "Schrift en Belijdenis"

Op dinsdagavond 10 maart 2020 willen wij de Bijbelstudie over Psalm 130 bespreken. Broeder A. van Veluw heeft deze psalm voor ons uitgewerkt. Het thema is "God de Verbondsgod" als handleiding kunnen we gebruik maken van de Hervormde Vaan Nummer 1 januari 2020. Ook deze zesde boetsalm begint met een pelgrimslied die gezongen wordt door pelgrims die op weg zijn naar Jeruzalem naar de Grote Verzoendag. Dan ineens zingt iemand: "Uit de diepten roep ik tot U, o HEERE". Indringend klinken de woorden: Heere, hoor naar mijn stem. De nood is hoog. Dan zegt de Verbondsgod: 'jullie zijn Mijn volk'. Honderden jaren later brengt ons dat bij de Zoon van Maria, Hij gaat naar het huis van Zijn Vader. Elk jaar zingt Hij het weer mee: 'Uit de diepten...' Hij groeit in wijsheid en kennis. Straks zal Hij namelijk gaan tot in de allerdiepste diepte: 'Mijn God, Mijn God, waarom hebt U Mij verlaten?' Drie uren is het aarde donker. Dan wordt het licht. De ramshoorn schalt vanaf het kruis: 'Het is volbracht!' Tot vandaag klinkt het ons daarom tegemoet: Er is vergeving, altijd bij U geweest! Wil u weten welke vragen ds. J.M. Molenaar ons stelt en welke betekenisvolle indruk deze Psalm in mensenlevens kan hebben, kom er dan met ons over meedenken en meespreken. "Kom ga met ons en doe als wij". Locatie; Opstandingkerk inloop 19.30 uur en aanvang 19.45 uur *Het Bestuur.*

Potgrondactie en kledinginzameling COEN

Op zaterdag 7 maart aanstaande zal, zoals al jaren gebruikelijk is, de potgrondactie van Stichting COEN gehouden worden. Tussen 9:00-15:00 uur zullen veel vrijwilligers in de straten van Nijkerk deur aan deur aanbellen om potgrond en koemestkorrels te verkopen.



1 zak potgrond van 40 liter kost € 3,50 en 3 zakken voor € 10,-. Een zak koemestkorrels van 10 kg kost € 7,-. De opbrengst is bestemd voor de goede doelen in Roemenië. Betalen kan ook dit jaar ook met een 'tikkie'. Als u vrijwilligers gemist heeft maar toch graag potgrond/koemestkorrels wilt kopen, dan kunt u tussen 13:00-15:00

uur bij de Opstandingskerk alsnog uw aankopen doen. Maar Op = op! U kunt nu al uw bestelling telefonisch doorgeven aan onze contactpersonen: G. van Veelen tel. 06-27061280, H. van Asperen tel. 033-2457670. Mogelijk worden bestellingen op vrijdag 6 maart al bezorgd. Op onze website www.stichtingcoen.nl kunt u meer lezen over onze projecten.

Als u het leuk vindt om mee te helpen met de verkoop dan bent u van harte welkom! We starten in de Opstandingskerk.

De week erna op zaterdag 14 maart wordt de kleding inzamelingsactie gehouden. U kunt van 9:00-11:30 uur schone en nog goed draagbare kleding en schoenen inleveren bij: De Opstandingskerk aan de Hoefslag / De Kandelaar aan de Meinstraat / De Fontein – Ds. Kuiperstraat 2.

Als u de kleding zelf niet kunt brengen, dan kunt u het laten ophalen. Contactpersoon: G. van Veelen tel. 06 – 27061280 (dit geldt alleen voor adressen in Nijkerk).

Terugblik gezamenlijke vrouwenavond

We kijken terug op een mooie Women to Women vrouwenavond op dinsdag 18 februari 2020 samen met zo'n 90 vrouwen! Een avond met volop ruimte voor verbinding en ontmoeting onder leiding van jonge vrouwenkring "Joy". Iedereen werd welkom geheten met koffie thee, zelfgebakken lekkers en een goodiebag. Rond 20.00 uur werd de avond muzikaal geopend door alle leden van Joy waarna we met elkaar zongen en uit Romeinen 12 lazen. Hierin lazen we over de manier waarop je omgaat met anderen, zelfs als het mensen zijn die het jou heel moeilijk maken en jouw persoonlijk geloof met God in de weg staan. Een toepasselijke tekst bij het verhaal van de spreekster, die vertelde over het werk van Open Doors. Zij vertelde onder andere over de hoeveelheid vervolgde christenen in de wereld (1 op 9!), hoe moeilijk het vaak is om als christen onderdeel van de maatschappij te zijn, de kracht van gebed en haar persoonlijke verhaal. Na de pauze was het tijd voor een activiteit passend bij Joy én het thema, namelijk een heuse speeddate!



In vijf rondes van elk drie minuten spraken de dames elkaar één op één. Een mooie manier om elkaar te ontmoeten en (beter) te leren kennen! Joy sloot af met het lied 'De zegen van God onze Vader' en we dankten God voor de fijne avond met elkaar.

De collecte die tijdens de avond gehouden werd voor Open Doors, leverde het mooie bedrag van € 481,30 op. Iedereen hartelijk bedankt voor de gulle gaven!

We herinneren jullie nog graag aan de volgende Open Doors-activiteiten:

Walk: 11 april – De Ark Nijkerk

<https://opendoors.nl/walk/deelnemer>

Gebedsgroep Woman to Woman

<https://www.opendoors.nl/vrouwen>

Nogmaals hartelijk dank voor jullie komst,
Jonge vrouwenkring Joy!

Passieconcert Nijkerk

Zaterdag 14 maart zal er een bijzonder Passieconcert plaatsvinden in de Grote Kerk van Nijkerk. Dit concert wordt georganiseerd en gespeeld door Willem Harold Boog. Medewerking verlenen de sopraan Miranda van Soest, de alt Marga Oostindie en de celliste Maaïke Roelofs. Uitgevoerd gaat worden het bekende 'Stabat Mater' (1736 | 'de kleine Matthäus-Passion') van Giovanni Battista Pergolesi. Dit prachtige twaalfdelige werk schildert het verdriet van Maria onder het kruis van Jezus. Het werk is gecomponeerd in opdracht van Alessandro Scarlatti en verschillende thema's zijn gebruikt door niemand minder dan Johann Sebastian Bach. Van dezelfde Bach wordt het programma aangevuld met de twee koraalbewerkingen voor orgel 'Ich ruf' zu Dir' (BWV 639) en 'Alle Menschen müssen sterben' (BWV 643) en het Arioso (BWV 1056) een solowerk voor cello en orgel.

Het concert begint om 20:00 uur. De kerk is open vanaf 19:30 uur. Duur van het concert: 60 minuten.

De toegang is vrij, wel is er een collecte voor de onkosten.



PAASCONCERT
Jezus geeft vrede, genade en een hoopvolle toekomst

27 maart 2020
o.l.v. Wilma Gardebroek & Harrie Stijf

Kinder-, tiener-, kleinkoor De Regenboog
Kinderkoor De Fonteintjes
Tienerkoor Viva Vox

Met medewerking van:
Sharon Wisse-Van der Borden: piano
Merlijne Mulder: gitaar
Marieke Vermeer: saxofoon
Ds. Messemaker: orgel

Aanvang 19:30
Toegang gratis
Collecte na afloop

Opstandingskerk
Hoefslag 132, Nijkerk

Wijkgemeente 1

Overlijden

Op woensdag 19 februari is *Fennetje van Drie-van Leeuwen* overleden. Fenny werd 75 jaar. Haar man Dirk, de kinderen en de kleinkinderen hebben afscheid van haar moeten nemen. Ze deden dat met grote bewondering en dankbaarheid voor wie zij voor hen was. Ze is geboren in 1944, aan het einde van de Tweede Wereldoorlog. Ze trad in het huwelijk op 30 september 1966. Ds. Koele die vele jaren predikant was in Nijkerk, leidde de dienst. Met haar man woonde mevr. Van Drie aanvankelijk op de Bunschoterweg, later op de Van Oldenbarneveldstraat, Willem van Harselaarlaan en de laatste 16 jaar op de Samuel Gerssenlaan 6. De laatste jaren werden steeds moeilijker, onder andere door een vaatziekte. Vaak zei ze: als ik mijn geloof niet had. Ze overleed op 19 februari kort na de middagmaaltijd waarbij samen de bijbel gelezen werd en gebeden werd. De Heere gaf aan dhr. Van Drie de kracht en de liefde om als mantelzorger zijn vrouw te verzorgen. Op maandag 24 februari vond de begrafenis plaats op de Algemene Begraafplaats aan de Frieswijkstraat na een rouwdienst in het Uitvaartcentrum. Op de rouwkaart staat de trouwtekst: 'Werp uw zorgen op de Heere en Hij zal u onderhouden (Psalm 55:23a).' Naar die tekst luisterden we. We wensen dhr. Van Drie, zijn kinderen en kleinkinderen toe dat de Heere voor hen zorgen zal in de toekomst. Het correspondentieadres is: Samuel Gerssenlaan 6 (3861 HD).

Overlijden

Op maandag 24 februari is in de leeftijd van 93 jaar overleden *mevr. Eef van Dasselaar-van de Veen*. Als jongere maakte ze de Tweede Wereldoorlog mee. Dat heeft diepe indruk gemaakt, ook al sprak ze er weinig over. Met haar man Jan van Dasselaar woonde en werkte ze op de boerderij aan de Achterhoekerweg. Later verhuisden ze naar de Bunschoterweg. Een ziekenhuisopname eind 2016 veranderde alles in haar leven. Haar man werd opgenomen in een verzorgingshuis in Kootwijkerbroek. Zelf verhuisde ze na haar verblijf in het ziekenhuis naar Huize St. Jozef. Gelukkig kon ze haar man bezoeken, maar op 4 november 2017 overleed hij en werd ze weduwe. Haar krachten gingen langzamerhand achteruit. Op maandag 2 maart vond in de aula aan de Frieswijkstraat de dankdienst voor het leven plaats. We luisterden naar de tekst die op een bordje in haar kamer hing: 'Leer mij, HEERE, Uw weg, ik zal in Uw waarheid wandelen (Psalm 86: 11).' Deze woorden stonden aan het begin van het huwelijksleven en waren van groot belang voor mevr. Van Dasselaar. Na de dienst vond de begrafenis plaats op de naastgelegen Algemene Begraafplaats. We wensen de kinderen en kleinkinderen toe dat ze net als moeder en oma op de weg van de Heere mogen wandelen. In het bijzonder noemen we Evert die zijn moeder erg zal missen. Het correspondentieadres is: W. de Vries-van Dasselaar, Roggeakker 54, 3773 AB Barneveld.

Zieken

De opname van *mevr. Van Steeg – Kroon*, Wheemplein 59, in de Pol is definitief geworden. Ze verblijft op afd. Madelief. We wensen haar Gods zegen toe bij deze verandering in haar leven.

Huwelijksjubileum

Op woensdag 19 februari mocht echtpaar *Van den Brink-van de Bunt*, Tellerswerf 15 (3863 XE) gedenken dat ze 55 jaar geleden in de band van het huwelijk werden verbonden. Het huwelijk werd ingezegend met Jozua 24: 15b: 'Maar aangaande mij en mijn huis, wij zullen de HEERE dienen.' Het dienen van de Heere is allerm minst vanzelfsprekend, te meer waar afgodendienst altijd op de loer ligt, toen en ook nu. Het is voluit genade als we de goede keuze mogen maken. Het dienen van de Heere is een persoonlijke zaak. Toch wordt het gezin erin betrokken. We wensen het bruidspaar, hun kinderen en kleinkinderen deze dienst toe, waar iemand nooit spijt van zal krijgen.

Ds. Schaap

Vijftien jaar geleden werd bij *ds. Schaap* een aandoening van het netvlies geconstateerd (Macula Degeneratie). Toch hadden de oogklachten tot voor kort geen gevolgen. Eind vorig jaar veranderde dat. Uit onderzoeken in het ziekenhuis is gebleken dat zijn gezichtsvermogen achteruit is gegaan. Dat veroorzaakt bij het lezen problemen. Vandaar dat hij tot zijn grote teleurstelling zijn preekbeurten terug moest geven, afgezien van een enkele beurt in een verzorgingshuis. Een ingrijpend besluit. Tegelijkertijd is hij dankbaar dat hij tot zijn 75^e jaar 45 jaar mocht arbeiden in dienst van de Koning der Kerk. Mooi is zoals hij belijdt: 'En bij dit alles mogen wij geloven dat alle dingen niet bij geval, maar uit Zijn Vaderlijke hand ons toekomen, zodat we in voorspoed dankbaar, in tegenspoed geduldig en met het oog op de toekomst een goed vertrouwen mogen hebben op onze Heere en Zaligmaker.' We zijn dankbaar voor alles wat ds. Schaap door de jaren heen in de verschillende wijken in hervormd Nijkerk mocht doen. We wensen hem en zijn vrouw sterkte toe. Het adres is: Rijsteged 73 3863 BS.

Biddag

Op woensdag 11 maart, de biddag voor gewas en arbeid, hopen we 's middags een eredienst te hebben in de Grote Kerk, gericht op onze kinderen. We maken gebruik van het materiaal dat door de HGJB wordt aangereikt en ook op school wordt gebruikt. Het thema is: *Vraag gerust*. De tekst voor de preek is: Lukas 11: 13 in het bijzonder vers 3: *Geef ons heden ons dagelijks brood*. Het is een goede gewoonte dat de predikant voorafgaande aan de dienst een school bezoekt. Voor mij is dat De Hoeksteen. De gebedspunten worden aangereikt door een van de klassen. We bidden om een gezegende biddagdienst.

Roostervrije dag

In de profielschets die door de kerkenraad bij het beroepingswerk is gehanteerd, wordt aangegeven dat de predikant een roostervrije dag mag opnemen. Tot nu toe is er weinig van gekomen. Sowieso is de zondag voor een dominee 'een werkdag' en is hij naast de nodige voorbereidingen voor de erediensten in de loop van de week daar ook op zaterdag mee bezig. Ik neem me voor om de vrijdag als een roostervrije dag te zien. Dat betekent dat ik afspraken voor bezoeken, bijeenkomsten enz. zoveel mogelijk maak van maandag tot en met donderdag.

Tenslotte

Gedurende een kwartaal, gerekend vanaf 8 december, heb ik veel werk verzet en heb ik veel indrukken

opgedaan. Mijn vrouw en ik zien ernaar uit om even op adem te komen. Omdat we op dit moment niet afhankelijk zijn van een schoolvakantie, doen we dat van dinsdag 17 tot en met maandag 23 maart. De laatste catechisatieavond ligt dan achter ons. Ds. E. v.d. Noort neemt waar voor mij in de genoemde periode. Ik groet u en jou hartelijk, mede namens mijn vrouw.
ds. J.H. Lammers

Giften

Br. Moree ontving € 10 voor de kerk. Via mevr. Wallet ontvingen we eveneens € 10 voor de kerk. Hartelijk dank!

Wijkgemeente 2

Zieken

Mevr. *E. van Werkhoven* – *Schipper*, Kardinaal Alfrinklaan 46, 3861 DH, is opgenomen in het Meander MC. Zij wacht nu op een plaats in een verpleegtehuis, omdat ze thuis niet meer verzorgd kan worden.

Dhr. *J. Davelaar*, Van Slootenstraat 1, 3862 DH, verblijft nog in het LUMC in Leiden in afwachting van de uitslag na zijn operatie.

Dhr. *De Jong*, Schrassertstraat 47, 3861 KL, krijgt op 14 maart zijn tweede dotterhandeling.

We wensen onze zieken van harte kracht en zegen van de HEERE toe. Dat bidden we ook alle zieken toe die thuis verblijven en/of behandelingen ondergaan.

Liza geboren

Op 19 februari werden *Erik en Mieneke Muller*, Molenweg 14, 3862 CB, verblijd met de geboorte van een dochter. Ze hebben haar de namen *Willempje Elizabeth* gegeven. In het dagelijkse leven gaat hun eerste kindje Liza heten. Erik en Mieneke drukken hun dankbaarheid uit door woorden uit Psalm 150:6 op het geboortekaartje te drukken: *Laat alles wat adem heeft de HEERE loven*. We wensen hen veel wijsheid toe om als ouders hun kindje te leren hoe het de HEERE loven mag en moet.

Jarigen

In de komende weken hopen de volgende ouderen in onze wijk hun verjaardag te mogen vieren:

- 12 mrt Mevr. G.J. van Zoeren – Doornekamp, 83 jaar
De Ronde Zeven 29, 3861 VK
- 15 mrt Mevr. H. van Roemburg – van de Mheen, 88 jaar
Oranjelaan 55, 3862 CX
- 16 mrt Mevr. J. Schuur – Heimgartner, 93 jaar
Douwencamp 1, 3861 LA
- 16 mrt Mevr. N. van Montfrans – Melgert, 8 jaar
Frans Kragtstraat 3, 3861 DJ
- 16 mrt Dhr. J. Scholtus, 84 jaar
Utrechtseweg 293, 3818 EH, Zuidsingel, k1.
- 21 mrt Mevr. W. van Leeuwen – van Meerveld, 84 jaar
Watergoorweg 8, 3861 AZ

We wensen onze jarigen een mooie en dankbare verjaardag toe en wensen hen Gods onmisbare zegen voor het nieuwe jaar.

Mannenzang Katwijk

Ook dit jaar willen we weer met de Nijkerkse mannen naar de mannenzang in Katwijk op 24 april. Net als vorig jaar sluiten we weer aan bij de Woudenbergse mannen.

Opgeven kan via zingeninkatwijk@gmail.com Wees er snel bij, want op = op.

**Prijs, mijn ziel,
de Hemelkoning!**

Vrijdag 24-04-2020

Aanmelden via
zingeninkatwijk@gmail.com

Programma

- Gezamenlijk vertrek met een bus, om 15.00 uur vanuit Woudenberg.
- Strandwandeling in Katwijk
- Koud- en warmbuffet
- Samen zingen in de Nieuwe Kerk
- Terugkomst in Woudenberg, ongeveer 00.00 uur.

LET OP: toegangskarten (€5,-) worden door ons verzorgd!

**Mannenzang
Katwijk**

Pastoppraatje

De mens die met God wandelt, komt altijd op zijn bestemming aan. Henrietta Mears (1890-1963)

Tenslotte

Ontvangt vanuit de Messroom de hartelijke groeten.
Uw ds. M. Messemaker

Verantwoording

Ontvangen via ds. M. Messemaker € 20,- voor het orgel, € 10,- voor de kerk en € 4.036,12 voor de Vereniging Vrienden van Padureni (collecte kerkdienst Pfronten), via br. Blokhuis voor de kerk € 20,- en € 10,- Hartelijk dank voor uw gaven.

Wijkgemeente 3

Zieken

We denken aan *dhr. Vogelaar* (Tijmlaan 17). Vorige week werd hij in het ziekenhuis opgenomen. Hij is inmiddels weer thuis. We hopen dat het herstel voorspoedig zal verlopen. We denken aan allen die lichamelijk of psychisch te lijden hebben, ook de chronisch zieken. We bidden u Gods kracht toe. In Psalm 118 zingt Israël (en voeg u maar in, belijdt het maar mee): *"De HEERE is bij mij, Hij is onder mijn helpers!"*

Rouw

We leven mee met de *fam. van de Bunt* (Wittenburg 157). Drikus en Gerdien (en ook hun kinderen) stonden vorige week aan het graf van hun lieve broer en oom. Geheel onverwachts overleed hij. Wat een slag, wat een vragen. 'Heere, waar dan heen? Tot U alleen!' Zoals David

het ook deed, vluchten tot God die je overal weet te vinden. En daar is er toch een lichtstraal. Hoor hoe David zichzelf moed insprekt (Ps.139): *"Zei ik 'ja, de duisternis zal mij opslokken', dan is de nacht een licht om mij heen. Zelfs de duisternis maakt het voor U niet duister, maar de nacht licht op als de dag"*. In Zijn handen!

Dank

Samen met *Dirk en Evelien Verbeek* willen we de HEERE danken. Na een zware periode van ziek-zijn en vele behandelingen, ontvingen zij twee weken geleden het goede nieuws dat er geen leukemie meer in haar lichaam aanwezig is. Zij zijn (en wij met hen) de hemelse Vader dankbaar voor dit grote wonder. Hij heeft de gebeden, ook de vele gebeden vanuit de gemeente, gehoord. Dank daarvoor! Alle lof aan God: *"Loof de HEERE, mijn ziel, en al wat in mij is, Zijn heilige Naam. Loof de HEERE, mijn ziel, en vergeet niet een van Zijn weldaden. Die al uw ongerechtigheid vergeeft, Die al uw ziekten geneest!"*

Jarigen

De volgende ouderen uit onze wijk hopen binnenkort hun verjaardag te vieren:

- 7 mrt Dhr. J.de Jong, 81 jaar
Goudenregenlaan 12c, 3862 GC
- 11 mrt Dhr. M. Dasselaar-van Loenen, 80 jaar
Reigerlaan 27, 3862 KX
- 16 mrt Dhr. W. Bast, 86 jaar
Grieglaan 5, 3862 GV
- 17 mrt Dhr. H. Geurtsen, 82 jaar
Bachlaan 53, 3862 GL
- 17 mrt Mevr. P. Ham-Doppenberg, 80 jaar
Laakweg 90, 3864 LE

Van harte gefeliciteerd met uw verjaardag, Gods zegen voor u, met allen die bij u horen. Psalm 18:34 voor u: *"Hij maakt mijn voeten als die van hinden en doet mij op mijn hoogten staan"*.

Afspraken pastoraat

Als predikant ben ik verantwoordelijk voor het crisispastoraat (al dan niet in het ziekenhuis, rondom overlijden, andere zorgen), toerustingspastoraat (bijv. gesprekken met stellen die zich voorbereiden op hun huwelijk) en ook het reguliere pastoraat (verjaardagen en huwelijksjubilea). Wat het eerste betreft: een crisis laat zich niet plannen. Afspraken voor die bezoeken maak ik dan ook zelf. Het laatste daarentegen (regulier pastoraat) is wel te plannen. Het scheelt mij aardig wat tijd wanneer een ander voor mij de afspraken maakt. Oud-ouderling Henk van der Horst heeft toegezegd dat voor mij te willen doen. Mocht u dus door hem gebeld worden voor een afspraak, dan weet u bij deze dat hij namens mij belt. Ik vind het fijn u te ontmoeten.

Giften

Via prop. Mulder ontvingen we € 20 en € 50 voor de kerk en € 10 voor Woord en Daad. Via ds. Van den Noort € 20 voor de kerk. Dank voor uw gaven.

Tenslotte

Als ik woorden probeer te vinden voor dit 'tenslotte', denk ik aan wat God tenslotte deed (daar ging het afgelopen zondag over, we zien Hem in de gelijkenis als de eigenaar van de wijngaard): "Toen hij dan nog één zoon

had, die hem lief was, heeft hij ook die, als laatste (tenslotte) naar hen toegestuurd en hij zei: Voor mijn zoon zullen zij wel ontzag hebben". Wijs Hem niet af, kruisig Hem niet maar kus de Zoon! En laten we goede beheerders zijn van de wijngaard (ook Gods gemeente) die de HEERE ons heeft toevertrouwd! Ontvang de hartelijke groeten uit de pastorie aan de Kostverloren, mede namens mijn gezin,
Ds. Van den Noort

Algemeen Nieuws

Collectanten gezocht voor Hospice Nijkerk e.o.

In de week van 13 tot en met 18 april wordt in de gemeente Nijkerk huis-aan-huis gecollecteerd voor Hospice Nijkerk e.o. De collecte wordt georganiseerd door de Stichting Vrienden van Hospice Nijkerk e.o. De opbrengst van de jaarlijkse collecte is een belangrijke bron van inkomsten om een goede uitvoering van het werk in het hospice te kunnen blijven bekostigen. Er zijn dringend collectanten nodig voor Nijkerk, Nijkerkerveen én Hoevelaken. In Hospice Nijkerk krijgen ongeneeslijk zieke mensen alle zorg voor een zo hoog mogelijk comfort in de laatste levensfase. Zeven dagen per week en 24 uur per dag is een verpleegkundige aanwezig om de gasten, samen met de vele goed opgeleide vrijwilligers te verzorgen. Het hospice heeft een regionale functie. In het afgelopen jaar mocht het Hospice zich ook van harte inzetten voor zorgvragers uit Nijkerk en de omliggende gemeenten. U kunt zich aanmelden bij Koos Nelemans van de Stichting Vrienden van Hospice Nijkerk e.o., telefonisch bereikbaar 033-2450136 en www.hospicenijkerk.nl

Collecteweek ZOA

In de week van 23 tot en met 28 maart collecteren vrijwilligers in Nijkerk voor stichting ZOA. De hulporganisatie vraagt aandacht voor de ruim 71 miljoen mensen die momenteel op de vlucht zijn voor oorlogen, natuurgeweld of onderdrukking. De opbrengst van de collecte wordt ingezet op plekken waar de nood het hoogst is. Hulp ter plekke. Je moet er niet aan denken dat je door een oorlog of een natuurramp alles kwijtraakt! Toch overkomt dit ieder jaar tienduizenden mensen. De medewerkers van ZOA vangen hen ter plekke of in een buurland op en helpen daar de mensen met de meest noodzakelijke goederen. Ook na een ramp blijft ZOA om te helpen totdat de mensen weer op eigen kracht verder kunnen. 'Donatie per SMS. In Nijkerk wordt dit jaar een collecte voor ZOA georganiseerd. Met de opbrengst van de collecte kan ZOA mannen, vrouwen en kinderen in oorlogsgebieden ondersteunen. De collectanten hopen dan ook u aan de deur te ontmoeten. Heeft u geen geld in huis, of loopt u de collectant mis? Dan kunt u ook doneren door 'ZOA' te sms'en naar 4333 (eenmalig €3,00), met Ideal via QR code en Tikkie.

Open huis

Vrijdag 20 maart 2020

16.00 – 21.00

Zijdevlinder 180, 3863 HT Nijkerk



Hartelijk welkom!



Kerkelijk centrum

DE VERBINDING

Koffie/thee, drankje met hapje staan klaar.



Gezond en ergonomisch slapen, zonder allergieën

Marco Teekens

☎ 06 - 170 620 50 ✉ mteekens@solcon.nl



Het antwoord op
al uw ICT vragen

van
gemerden
ICT DIENSTEN

Watergoorweg 77
3861 MA Nijkerk
vangemerden-ict.nl
033 - 2000 555



Tapijt-, Behang- en Schilderwerken

Douwencamp 18 - 3861 LD Nijkerk

T 033-2454429 - M 06-51039366

www.prinsnijkerk.nl - henkprins@solcon.nl

Nijkerk | karakter-wonen.nl

KARAKTER
WONEN

DICK HOOGENRAAD



Contactgegevens

Algemene Kerkenraad

Dhr. J. van Unen, tel. 033-2453593;
scribaat@hervormdnijkerk.nl

College van Diakenen

Dhr. W. v.d. Bunt, tel. 033-2452384; diaconie@hervormdnijkerk.nl
Rek.nr.: NL78 RABO 0347 816 207, t.n.v. Diaconie herv. gem. Nijkerk

College van Kerkrentmeesters

Dhr. B.J. te Brake, tel. 06 – 20351036; kerkbeheer@hervormdnijkerk.nl
Rek.nr.: NL24 ABNA 0477 742 297, t.n.v. Kerkvoogdij herv. gem. Nijkerk

Hulp in Praktijk (HiP): www.hipnijkerk.nl; tel. 033-2022681

Gebouwen

De Schakel, tel. 033-2460804
't Gasthuus, tel. 033-2451955
Grote Kerk, tel. 033-2465674 / kosten: 033-2458357
Opstandingskerk, tel. 033-2456029 / kosten: 033-2451529

Jeugdpastoraat

Mevr. H. Nieuwenhuis, tel. 033-4651804
jeugdpastoraat@hervormdnijkerk.nl

Kerkauto: Dhr. A. Vreekamp, tel. 033-2453959

Kerkradio: Dhr W. Demmer; 06-11195560

Kerkelijk Bureau

Dhr. T. van Walderveen; tel. 033-2451955;
kerkelijkbureau@hervormdnijkerk.nl; www.hervormdnijkerk.nl

Kerknieuws

Abonnementen, opzeggingen, klachten: kerkelijk bureau
Kopij volgend Kerknieuws: uiterlijk maandagochtend 16 maart 2020 om 10.00 uur mailen naar: kerknieuws@hervormdnijkerk.nl (lettertype: Verdana 9pt)

Psycho-Pastorale Hulpdienst:

Mevr. A. van den Brink, tel. 033-2454656

Wijkgemeente 1

predikant: Ds. J.H. Lammers, tel. 033-2000592
Vlinderlaan 116, 3863 GK Nijkerk
jlammers@hervormdnijkerk.nl
scriba: B.C. Blankesteyn, tel.nr. 033-2463419
scribawijk1@hervormdnijkerk.nl

Wijkgemeente 2

Ds. M. Messemaker, tel. 033-2584000
Gildenstraat 2a, 3861 RG Nijkerk
mmessemaker@hervormdnijkerk.nl
scriba: Dhr. M.J. Aman, tel. 033-2461535
scribawijk2@hervormdnijkerk.nl

Wijkgemeente 3

Ds. E. van den Noort, tel. 033-3030758
Kostverloren 8, 3863 BG Nijkerk
evdnoort@hervormdnijkerk.nl
scriba: A. van Veluw, tel.nr. 033-2458696
scribawijk3@hervormdnijkerk.nl

Woonzorgcentrum De Pol

Ouderling E. Gardebroek, tel. 033-2458451
egardebroek@hervormdnijkerk.nl

Voor alle berichten in dit Kerknieuws geldt:
Zo de Heere wil en wij leven.

Jeugdpagina

Hallo jongens en meisjes,

Ben jij weleens iets kwijt geweest wat heel belangrijk voor je is? Als peuter je knuffel. Of je ouders in een drukke winkelstraat? Dat is niet fijn hè! Wat ben je dan blij als je weer vind wat je kwijt was.

Jezus verteld in de Bijbel daar een verhaal over.

Beeld je even in dat je een herder bent en dat je honderd schapen hebt. Op een avond breng je ze van de wei naar de stal. Je telt ze, en er is één schaap te weinig. Zou je gaan slapen terwijl je zegt: 'Wat maakt dat ene schaap nou uit'? Nee, je laat de kudde in de stal, doet de deur dicht, en gaat dat ene schaap zoeken! Na een lange zoektocht vind je het tussen de dorens. Wat ben je dan gelukkig! Je viert feest!

En weet je wat Jezus hiermee bedoelt? Dat er in de hemel feest/ blijdschap is als een zondaar zich bekeert. Soms doe je iets wat heel slecht is, je bent dan als het schaap dat wegliep. God zal je gaan zoeken, omdat Hij van je houdt!



Kleurplaat t/m groep 4

Puzzel t/m groep 8

Kun jij onderstaande tekst ontcijferen? Je hebt er waarschijnlijk wel een hulpmiddel bij nodig. Vul daarna zelf nog de ontbrekende woorden in.

En Hij sprak deze tot hen en zei: Welk.....onder u die
honderd.....heeft en er één verliest, verlaat niet de
westijn en gaat achter het tijt tot dat hij het vindt? En als hij
het.....heeft, legt hij het vol.....nijis op zijn schouders

Jullie mogen de oplossing of de
kleurplaat inleveren in de doos in
één van de kerken, op het
kerkelijk bureau of via
jeugdpagina@hervomdnijkerk.nl

De oplossing van 7 februari was:
Koninkrijk, broden, aanbidden,
veertig, knielen, engelen.